



## Η Ελλάδα στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή. Πολιτικές-Κοινωνικές-Οικονομικές Προσεγγίσεις - Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Έναρξη: 26/10/2015

Το πρόγραμμα αυτό είναι καινοτόμο καθώς συνδυάζει τη μελέτη της ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά τους δύο τελευταίους αιώνες με σημαντικές πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, οι οποίες ασκούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό επίδραση στη σημερινή πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα αρχικά εξετάζει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναδειχτηκαν η ιδέα του νέου ελληνισμού και το πρόταγμα της πολιτικής του αυτοδιάθεσης καθώς και τους όρους και τις συνθήκες που συνέβαλαν στην Επανάσταση του 1821. Στη συνέχεια εστιάζει στη διαδικασία συγκρότησης του εθνικού κράτους κατά το 19ο αι. μέσω της εγκαθίδρυσης και της εμπέδωσης νεωτερικών πολιτικών και πολιτειακών θεσμών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κοινωνικές επιπτώσεις της προσπάθειας για εθνική ολοκλήρωση και στη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας. Η ιστορία της Ελλάδας κατά το μεσοπόλεμο ήταν ιδιαίτερα πυκνή και ταραχώδης. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την εγκαθίδρυση του πολιτεύματος της δημοκρατίας αλλά και από μεγάλες κρίσεις του πολιτικού συστήματος και σφοδρές ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, που κορυφώνονται κατά τη δεκαετία του 1940. Στη μετεμφυλιακή Ελλάδα διαμορφώνεται μια δημοκρατία η οποία χαρακτηρίζεται ως «καχεκτική», επειδή η δυσλειτουργία των θεσμών, που προκλήθηκε από τα μετεμφυλιακά πλέγματα και από την επιθυμία διαφόρων κέντρων εξουσίας να ασκήσουν επιρροή, οδήγησε σε μια σειρά πολιτικών και θεσμικών κρίσεων κατά την περίοδο 1963-67 και τελικά στην επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας.

Το πρόγραμμα εξετάζει ιδιαίτερα τη διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας της ελληνικής κοινωνίας και διαμόρφωσης των προσανατολισμών της προς το σύγχρονο κόσμο καθώς και τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής του ελληνικού κράτους ιδιαίτερα κατά τον 20ο αι. Η πορεία της Ελλάδας στη σύγχρονη εποχή είναι βέβαια συνυφασμένη με τις διεθνείς εξελίξεις και την «εξάρτησή» της από τον ξένο παράγοντα.